

Reserapport: Mina erfarenheter från KohaCon 2019

Vi på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) har under lång tid funderat på att byta bibliotekssystem då vi varit missnöjda med vårt nuvarande bibliotekssystem Mikromarc. Att Mikromarc nu köpts upp av Axiell och inom några år kommer gå i graven har bidragit till att vi inser att vi måste byta system inom kort.

Redan för flera år sedan hade vi tankar på att gå över till Koha men då var systemet tämligen nytt och vi var då osäkra på om vår begränsade it-avdelning skulle kunna hantera ett open-source system som Koha. Men efter att vi har varit i kontakt med ett flertal andra bibliotek som nyligen gått över till Koha fick vi kännedom om att Koha numera är mycket mer utvecklat och att vi kan anlita externa konsulter som hjälper oss med migrering och support samt att vi även skulle kunna få stöttning genom det stora Koha-nätverket.

För närvarande ser vi alltså Koha som vårt absoluta huvudspår. Men vi behöver fortfarande mycket mer kunskap om systemet samt hur det kan anpassas till våra relativt speciella samlingar. Att en av oss från ARAB fick möjlighet att åka på KohaCon såg vi således som en viktig byggsten vad gäller en övergång till Koha då den skulle ge oss tillfälle att lära oss mer om Koha samt att knyta nya kontakter i Koha-nätverket. Tyvärr infriades inte riktigt våra förväntningar på konferensen. Jag upplevde att konferensen i stort sett enbart riktade sig till IT-bibliotekarier och systemutvecklare. Till stora delar handlade de olika presentationerna och workshoppen om sådant som gick mig över huvudet eller sådant som inte är relevant för oss på ARAB.

Att jag inte kunde ta till mig av det mesta som presenterades på konferensen berodde troligtvis på att ARAB inte har Koha än samt att jag inte har särskilt djupgående kunskaper kring systemutveckling. Jag hade med största sannolikhet haft större glädje av konferensen om vi redan hade haft Koha på ARAB då vissa presentationer till exempel behandlade olika lösningar för att skapa rapporter utan kodning, vilket säkerligen kommer bli aktuellt för oss när vi går över till Koha. Ett annat intressant föredrag handlade om hur Dublin institute for advanced studies lyckades migrera tre olika kataloger till Koha. Det ingav hopp om att även vi kommer kunna klara av att migrera vår katalog till Koha.

Allt som allt var det ändå en lärorik resa och en bra konferens med många intressanta presentationer. Det mest givande var emellertid att jag fick möjlighet att nätverka med de andra deltagarna och att jag genom dessa fick svar på en del frågor vi på ARAB haft kring en del funktioner/avsaknad av funktioner som finns i Koha. Jag träffade dessutom en representant från ett annat bibliotek i Sverige som likt oss snart ska gå över till Koha från Mikromark. Förhoppningsvis kommer vi att kunna inleda ett samarbete kring detta projekt.

Lina Eriksson

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek